



## NIEUWSBRIEF

2014 , nr. 8

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, [klik dan hier](#) voor de web versie.

- Inhoud:**
- Historische lezing over Koning Willem II en zijn portretten
  - Opsporing verzocht
  - Baarn spoort...al 140 jaar
  - Schenking schilderij

### Historische lezing over Koning Willem II en zijn portretten

**De Historische Kring Baerne organiseert een lezing over Koning Willem II, zijn kunst, zijn portretten en de portretten van andere Oranjes. De voordracht wordt gegeven door kunsthistoricus drs. G-I Smit.**

**Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 27 november vanaf 20.00 uur in verenigingsgebouw Het Brandpunt (zaal open vanaf 19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De toegang is gratis voor 2 personen op vertoon van 1 lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de toegang €3,50 per persoon.**

Een koning als kunstverzamelaar. Koning Willem II verzamelde oude kunst en eigentijdse kunst, van Rembrandt tot Koekkoek. Samen met zijn vrouw Anna Paulowna genoot hij van een rijk hofleven. Totdat de schulden zo hoog opliepen dat de kunstcollectie verkocht moest worden. De topstukken verdwijnen uit ons land en gaan de hele wereld over. Een prachtige kunstcollectie die met veel liefde werd verzameld, komt ten einde.



Koning Willem II verzamelde niet alleen kunst, maar gaf ook opdrachten aan kunstenaars, bijvoorbeeld voor portretten van hemzelf of van zijn familie. Hij staat bekend om het grote aantal portretten dat hij van zich zelf liet maken. Ook liet hij zich uitbeelden in steen of brons. Natuurlijk lieten ook eerdere en latere leden van de familie zich vereeuwigen, waardoor er een rijke collectie is ontstaan met officiële maar ook dagelijkse beelden van de Oranjes.

Mevrouw G-I Smit laat u kennismaken met deze Koning Willem II, met zijn kunst, zijn portretten en met een aantal portretten van andere Oranjes: van Koning Willem II tot en met Koning Willem Alexander, van Amalia tot Amalia. Zij zal daarbij ook aandacht besteden aan de portretten die zich nu in het Rijksmuseum bevinden.

### OPSPORING VERZOCHT.....!

Wij zijn voor de **komende tentoonstelling** over het thema "**Baarn gelooft**" op zoek naar oude interieur-foto's van Baarnse kerken.

Deze foto's mogen natuurlijk van kerkdiensten zijn, maar zonder personen zijn ook welkom.

Naast de foto's zijn wij op zoek naar gebruiksvoorwerpen uit de diverse kerken, kerkgenootschappen, Leger des Heils, etc.

Van bidprentjes, tot collectezakken, offerblokken, kaarsen, beelden, etc. Alles wat binnen het thema "Baarn gelooft" past, is van harte welkom.



U kunt ons bereiken via e-mail: [info@historischekringbaerne.nl](mailto:info@historischekringbaerne.nl)

Of via de telefoon: 035-5430377 (Ma 10-12 uur, Wo 14-16 uur en Za van 11-13 uur)

Langskomen in de Oudheidkamer tijdens onze openingsuren (Wo 14-16 uur en Za 11-13 uur) kan natuurlijk ook. Wij hopen dat u op zolder, in kastjes en laatjes voor ons gaat zoeken naar bruikbare items.

Namens Ton van den Oudenalder, samensteller van deze expositie, alvast bedankt.

### Baarn spoort...al 140 jaar

Veel mensen hebben al een bezoek gebracht aan de Oudheidkamer om de huidige expositie "Baarn spoort...al 140 jaar" te bezichtigen. Dit kan nog tot medio februari 2015.

Dhr. Jan Volland heeft deze expositie voorbereid en ingericht. Helaas is hij zondag 9 november jl. plotseling overleden.



### Schenking schilderij

De heer en mevrouw Witte uit Baarn hebben onlangs een schilderij geschonken aan de Historische Kring Baerne. Het betreft een zeer vroege afbeelding van het "Zwitserse Chalet" in de Dalweg.



### Activiteiten

- 27 november: Historische lezing over Koning Willem II en zijn portretten door Gees-Ineke Smit
- Tot medio februari 2015 expositie "Baarn spoort...al 140 jaar"

### Social Media:



Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar [info@HistorischeKringBaerne.nl](mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl) of bel tijdens openingsuren (035) 5430377.